

Verslag "Passie voor muziek".

Op maandag 7 maart jl stond er weer een passievolle Lions avond op het programma. Het werd een avond die ons via muziek weer terugbracht naar onze jeugd.

Bij Huib Visser op het bedrijf werden wij gastvrij ontvangen en na een heerlijk kopje cappuccino ging de gastspreker René Lust van acquit.

Het werd een interessante bloemlezing over zijn leven, beginnend met zijn jeugd waarin hij als schuchter manneke de muziek ontdekte en via de muziek zich ontwikkelde als een man die midden in de wereld staat.

Eerst was schaken zijn grote passie, maar de muziek, en met name het disk jockeyn, bleek toch DE passie voor de rest van leven te zijn.

Na een schuchter begin op scholen en sportverenigingen kreeg zijn carrière een boost toen hij als DJ bij Turbo 2000, DE discotheek uit de regio, aan het werk ging. Daar heeft hij tijdens zijn MTS periode veel gedraaid.



Zijn geluidsinstallatie groeide met zijn carrière mee. Steeds grotere boxen en versterkers en eerst met plaatjes, singles, daarna banden, cassettes, cd's, Minidisc's, DAT bandjes en nu dan playlist's op de laptop.

Ook maakte hij band parodieën waarbij hij bijvoorbeeld een sprookje vertelde met muziek fragmenten erdoor heen. Hij had uit kunnen groeien tot een tweede André van Duin.

Maar ook radio trok. Hij heeft als radiopresentator gewerkt bij diverse regionale radiostations.

Toch wist hij in het begin niet welke muziek zijn voorkeur had. Uiteindelijk vond hij de oplossing voor deze "identiteitscrisis" in de Disco .



Disco muziek werd zijn passie.

Hij had inmiddels ook een "normale" baan bij bouwcentrum Filippo, waar hij gek werd op stenen. Dit resulteerde zelfs in een door hem geschreven literair meesterwerk over stenen dat helaas niet tot een AKO literatuur prijs heeft geleid.

Het DJ'n bracht hem door het hele land en hij moest vaak draaien op grote feesten en presentaties. Ook als presentator. Zo mocht hij de Camel Trophy tour de presentatie doen. Ook celebs als Joop van de Ende en Henny Huisman kwamen op zijn pad.

Na deze bloemlezing over zijn leven, gelardeerd met muzikale uitstapjes, wist hij een aantal Lions te typeren door ze te koppelen aan een bepaald liedje. Uiteraard kwamen de ogen van de tandartsassistente voorbij, een makkie, 2 vliegen in een klap, en "Ben" van Michael Jackson was ook wel duidelijk.

"Zwien in 't bos" werd al moeilijker", maar dat met "Gebabbel, gebabbel" André Hoekstra werd bedoeld had niemand verwacht .





Na de pauze , ja het was een zware avond, kwam de muziek kwis.

De teams werden geografisch bepaald. René had afdrukken van LP hoezen rondgedeeld waarbij de titel en naam artiest(en) moest worden benoemd.

Daarna moesten wij liedjes en uitvoerenden herkennen uit een aantal intro's van liedjes uit de jaren 60, 70, 80, 90 en ook de huidige tijd.

Het was lastig, maar er bleken echte kenners bij de Lions te zitten. Team Hans en Frans wonnen de kwis afgetekend, hulde!

Huib bedankt voor de gastvrijheid, het was een interessante en leuke avond!

